

## Προτείνει τη δημιουργία Ταμείου Υποδομών

**Τ**α γεγονότα της 11ης Ιουλίου 2011 επιβάλλουν την εφαρμογή επενδυτικής πολιτικής για τα κεφάλαια του ΤΚΑ, που θα έχει τη μέγιστη δυνατή επίδραση στη στήριξη της οικονομίας τις δύσκολες αυτές ώρες.

Η Αοη Hewitt Κύπρου έπειτα από το τραγικό συμβάν που έγινε στη Ναυτική Βάση στο Μαρί και θέλοντας να συμβάλει στην προσπάθεια αντιμετώπισης των οικονομικών επιπτώσεων, παραθέτει τις πιο κάτω εισηγήσεις:

1) Σύσταση Επενδυτικού Ταμείου Υποδομών (Infrastructure Fund) με αρχικά κεφάλαια από το ΤΚΑ και άλλους θεσμικούς επενδυτές (Συνταξιοδοτικά Ταμεία Ημικρατικών Οργανισμών κ.α.)  
2) Εισαγωγή του Επενδυτικού Ταμείου αυτού στο ΧΑΚ ή/και στις διεθνείς κεφαλαιαγορές για αυξημένη παροχή ρευστότητας και συνεπώς προσέλκυση και ξένων θεσμικών επενδυτών.

3) Επένδυση του Ταμείου αυτού στη μετοχική σύνθεση της ΑΗΚ, ώστε να ενισχυθεί κεφαλαιουχικά και να χρηματοδοτηθεί άμεσα η ανακατασκευή της μονάδας στο Βασιλικό.

4) Ακολούθως, τα κεφάλαια του Ταμείου αυτού θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επένδυση σε διάφορα άλλα έργα υποδομής και αναπτυξιακά έργα, στηρίζοντας έτσι ακόμη περισσότερο την οικονομική ανάπτυξη.

Γενικά, τα έργα υποδομής μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κυρίες κατηγορίες: α) οικονομικά έργα και β) κοινωνικά έργα. Μερικά γενικά παραδείγματα τέτοιων επενδύσεων δίνονται πιο κάτω:

- Οικονομικά Έργα Υποδομής: Φυσικό Αέριο (Διανομή & παραγωγή)
- Νερό (Επεξεργασία & διανομή), Δρόμοι, Λιμάνια και Μεταφορές, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

- Κοινωνικά Έργα Υποδομής: Νοσοκομεία & Ιατρικά κέντρα, Έργα Εθνικής Αμυνας, Σχολεία.

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Hewitt, η επένδυση του ΤΚΑ και άλλων Συνταξιοδοτικών Ταμείων σε διάφορα έργα υποδομής και αναπτυξιακά έργα αποτελεί θεμιτή αλλά και βέλτιστη πρακτική, αφού «ασφαλείς» επενδύσεις είναι κυρίως αυτές οι οποίες αναμένεται να φέρουν μακροχρόνιες αποδόσεις που να σχετίζονται με την αύξηση των υποχρεώσεων, αλλά και που να προσφέρουν προστασία από τον πληθωρισμό.

Επίσης, τέτοιες επενδύσεις θα καταστήσουν τους εργαζομένους σε μετόχους σημαντικών αναπτυξιακών έργων, διασυνδέοντας έτσι την αντιμετώπιση μέρους των συνταξιοδοτικών τους κινδύνων με την ανάπτυξη της Κυπριακής οικονομίας.



ΑΛΗΘΕΙΑ

Τριτη, 19 Ιουλιος 2011, π. 13

